

ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΟΕΕ

Δεν καταδικάζουμε τη βία “από όπου και αν προέρχεται”, γιατί αυτό θα σήμαινε να παραδοθούμε απέναντι στη θεσμική και φυσική βία που ήδη μας ασκείται. Είτε αυτή έχει έμμεση μορφή, όπως η απειλή του αποκλεισμού φοιτητών από τις σπουδές με το νόμο Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη 4777, οι καταπατήσεις εργατικών δικαιωμάτων, η επιβολή υγειονομικών μέτρων για το ‘καλό’ μας με σκοπό την αποριζοσπαστικοποίηση μας, οι έλεγχοι και τα face control· είτε έχει την άμεση μορφή της καταστολής με τις συνεχείς επιθέσεις και στοχοποιήσεις αγωνιζόμενων, μέσω της κατασκευής κατηγορητηρίων και τη δημιουργία κρατικών database (λήψη DNA) που φακελώνουν κάθε συντρόφι, των συνεχών εκκενώσεων καταλήψεων ή της φασιστικής βίας και των ρατσιστικών/σεξιστικών/ομοφοβικών επιθέσεων.

Προφανώς δεν περιμένουμε κανένα νομικό σύστημα να αντιμετωπίσει και να επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα όταν το ίδιο το κράτος και οι μηχανισμοί του εφαρμόζουν, υποθάλπουν ή ακόμα και δημιουργούν τα περισσότερα από αυτά. Οπότε στηρίζουμε και χρησιμοποιούμε τη **ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ βία**, τη βία των μαχητικών διεκδικήσεων, τις οποίες δικαιούμαστε, τη βία αυτοάμυνας απέναντι στην κρατική βία και καταστολή, τη βία του μαχητικού αντιφασισμού. Την απαραίτητη βία για να τσακίσουμε τις οποιεσδήποτε μορφές καταπίεσης τόσο στους πολιτικούς όσο και σε όλους τους άλλους χώρους που κοινούμαστε γενικότερα.

Για τα όργανα του φοιτητικού συλλόγου:

Δεν πιστεύουμε πως η συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τις διεκδικήσεις μας. Είμαστε άτομα που κινούνται στον ευρύτερο αναρχικό-ελευθεριακό χώρο και χρησιμοποιούμε την ΑΣΟΕΕ ως χώρο συγκέντρωσης και αφετηρίας των δράσεων μας. Εφαρμόζουμε οριζόντιες διαδικασίες, πιστεύουμε στην συνδιαμόρφωση και στην αυτοοργάνωση, όχι σε κάθετες, ιεραρχικές, κομματικές δομές που κατά βάση πλαισιώνουν τις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων. Η επαφή που επιδιώκουμε να έχουμε με τις γενικές συνελεύσεις είναι κυρίως για την προπαγάνδισή ζητημάτων που αφορούν τον ευρύτερο αναρχικό-ελευθεριακό χώρο και τη στήριξη αποφάσεων που συνάδουν με την πολιτική μας κατεύθυνση. Δε σκοπεύουμε να κάνουμε εκπώσεις στις πεποιθήσεις μας και κατά βάση επιλέγουμε να οργανωνόμαστε γύρω από ανοιχτές και αυτοοργανωμένες πολιτικές διαδικασίες.

Επιπλέον, έχουμε επιδιώξει τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για θηλυκότητες και μη, ένα περιβάλλον που θα αγκαλιάσει οποιαδήποτε ατομικότητα

θα μας προσεγγίσει για να μοιραστεί το βίωμα της (σεξιστικό, προβληματικό, παραβιαστικό, κλπ) και θα τη στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο για να το αντιμετωπίσει. Ως συνέλευση προκρίνουμε ως αναγκαία τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για θηλυκότητες, queer και γενικότερα άτομα που έχουν βιώσει την κοινωνική αδικία και αποκλεισμό, γι'αυτό και σεξιστικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικές, παραβιαστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές όχι απλά δε θα γίνονται ανεκτές αλλά **θα καταδιώκονται** κιάλας.

Μέσα σε μια κατάσταση εντός και εκτός πανεπιστημίου που μας εξατομικεύει και προσπαθεί να περάσει το μονοπώλιο της βίας και της αλήθειας στα χέρια άλλων, θέλουμε να μη μείνουμε απλοί θεατές της πραγματικότητας αλλά συν-διαμορφωτές της. Κόντρα στη μιζέρια και την απάθεια, απευθυνόμαστε σε όλα αυτά που θέλουν να δράσουν. Ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε μία εστία αγώνα ικανή να φιλοξενήσει τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία των φοιτητών, εργαζομένων, μεταναστών και ατομικότητων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γειτονιάς.

Προτάσσουμε τη συλλογική οργάνωση και δράση, απέναντι σε μια συνθήκη που μας θέλει να παλεύουμε μόνα.

Να περάσουμε από την ατομική επιθυμία και σκέψη, στη συλλογική δράση.

Η δική μας αδράνεια, είναι η συνενοχή που συντηρεί κάθε σάπια πτυχή της κοινωνίας.

Προτάσσουμε την μαχητικότητα, την αντανakλαστική επαναστατικότητα για τη διεκδίκηση όλων όσων μας έχουν στερηθεί.

Αν δεν παλέψουμε σήμερα για αυτά που ήδη μας στερούνται, αύριο θα έχουμε ακόμα λιγότερα.

